

Ze is terug van weggeweest.

Het is haar weer gelukt,

met zang en gouden lok.

De schipper bedwelmd,

het schip gekapseisd.

Maar de varenden die wachten,

rustig kabbelend.

Met plichtsbesef,

genieten zij heimelijk van de natuur

en staan klaar om straks te lossen.

---

S. HANSSON

