

Een moment, heel even,
waren de elementen weer verheven,
Lucht en water en aarde en vuur,
gescheiden in de natuur.
Geen condensstreep of motorlawaai,
geen luchtvervuiling, geen horizonvervuiling.
De vleugels van de verbeelding waren
de verbeelding van de wassen vleugels.
Icarus, tot as en stof zult u wekeren.

A. MARTINUSSE

