

De ambtenaar, verguisd, bespot,
Zal roerloos de aftocht blazen,
Door politiek en kiezer,
Ballastig gevonden voor economisch herstel.
Maar in zijn kielzog,
Herrijzen nieuwe monumenten,
Ter nagedachtenis van wat eens,
De welvaartsstaat heette.

A. MARTINUSSE



FOTO: ARENDA OOMEN / HOLLANDE HOOGTE