

De economie haalt adem,  
voor het begin van het nieuwe jaar,  
waarin werklozenlegers en andere veelplegers,  
de krantenkoppen zullen verslaan;  
waarin optimisme en utopisme,  
slechts de voorbode zijn van economisch herstel,  
die ons eens is voorgehouden.  
Waarin het afgelopen jaar is afgewikkeld en  
opgedoekt,  
afgesloten en afgerond;  
waarin de schrik zijn beslag heeft gekregen,  
in de laatste poging de geesten te verdrijven.  
De crisis als olie op het vuur,  
van korte duur of toch nog een herhaling?  
Het laatste uur heeft al geslagen,  
het is twee voor twaalf.

A. MARTINUSSE

