

In vogelvlucht kiezen hoogvliegers het luchtruim en scharen zich aaneen tot vloot. Maar nationale trots verweekt in symbiose op zoek naar een groter draagvlak en spreidt haar vleugels uit naar andere windstreken. De Europese grenzen staan nog ingetekend in de hoofden van de passagiers maar vervagen in de wolken. *The sky is the limit.*

---

A. MARTINUSSE





FOTO: MISCHA KEIJSER / HOLLANDE HOOGTE

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.