

Laatste

Het is voorbij, de dagen zijn geteld,
de kalender is verscheurd,
de agenda volgeschreven,
maar nu al weer verkleurd.

Het einde is genaderd,
na hier is de voltooiing daar,
de herinnering is nog wel gebleven,
maar slechts een loos gebaar.

Van nieuw- naar oudjaar,
en zoveel nummers van ESB,
de kerstboom in de afvalbak,
en ik ga daarin mee.

A. MARTINUSSE

