

De winter vriest,
Waar herfst nog zou regeren,
Alles vast,
Tot complete stilstand.
Stilstand is achteruitgang,
Maar niemand die nog klaagt,
Na jaren van economische malaise,
Is stilstand nog altijd beter.

A. MARTINUSSE

