

De cultuur, als tweede natuur,
dreigt te moeten buigen,
onder zware lasten van het kabinet.
Voor het speeltje van de snobs,
rest de voorkeur om te snijden,
is de toon nu echt gezet.
Is er nog beschaving,
als men zichzelf al heeft verkwanseld,
aan de krachten van de markt?
Verward men niet ten onrechte,
waar men over economie nog spreekt,
met de kortzichtigheid van de balans?

A. MARTINUSSE

