

De stranden verlaten,
van bergen gedaald,
het Zuiden gelaten,
het Noorden betaald.
De weken verstreken,
ik heb niemand gemist,
van niemand een teken,
en niemand die het wist.
Ik heb regen gekregen,
de zon weer doorstaan,
nu scheiden de wegen,
sta ik weer vooraan.

A. MARTINUSSE

