

De agenda's zijn verlaten, de prullenbakken leeg.

De stilte is gaan praten, toen de ander zweeg.

De buitendeur gesloten, geen portier die nu
nog waakt.

De mensen zijn verstoten, niemand die verzaakt.

De vakantie heeft zijn vaartje, maar meestal
toch erg traag.

En in de bus een kaartje, met

Groeten uit Den Haag.

A. MARTINUSSE

